



De
**ENGELN
BIJ JE THUIS**

Xmas Edition



**OMDAT WE ALLEMAAL WEL EEN
PORTIE MAGIE KUNNEN GEBRUIKEN!**

Zet je voordeur vast open!

Zet je voordeur vast open!

Wat super dat je erbij bent en we samen op **woensdagavond 22 december** de engelen bij jou thuis gaan uitnodigen. Om ervoor te zorgen dat je er die avond helemaal klaar voor bent en helder hebt waar je de hulp & healing van de engelen bij kunt gebruiken, willen we je vragen om alvast wat voor te bereiden!

Lees onderstaande instructie goed door en neem er op **dinsdag(avond) 21 december** even de tijd voor om het uit te voeren.

1. VERLANGEN: SCHRIJF EEN BRIEF.

Wat is je wens? Pak pen & papier en schrijf vandaag met de hand een brief aan de engelen. Verwoord in deze brief zo specifiek mogelijk waar jij graag hulp & healing voor/bij wilt ontvangen. Wat wil jij graag manifesteren in je leven? Als je brief klaar is, doe je deze in een envelop. Steek met je volle aandacht & intentie een (witte) kaars aan en leg de envelop in de buurt van deze kaars. Blaas de kaars nog niet uit.

2. VERWELKOMEN: OPEN DE VOORDEUR

Nu is het tijd om niet één engel maar een legioen engelen uit te nodigen bij jou thuis! Zij staan al klaar bij je voordeur, voel maar. Ben je er klaar voor? Doe dan symbolisch je voordeur open en nodig ze uit binnen te komen. Heel belangrijk: doe deze stap écht!

3. VRAGEN: LEES JE BRIEF & DEZE AFFIRMATIE VOOR

Ga ergens zitten waar je je prettig voelt, open de envelop en lees jouw brief voor aan de engelen. Vraag hierna aan de engelen of ze je willen helpen om je dromen in vervulling te laten komen.

Herhaal deze tekst drie keer achter elkaar:

“Mijn huis en mijn lichaam zijn gevuld met licht en liefde. Engelen in het noorden, in het oosten, in het westen en in het zuiden. Omring mij met licht en liefde. Help mij om een baken van licht en liefde te zijn en vergroot mijn spirituele bewustzijn. Engelen, blij dicht bij mij de komende drie dagen bij elke stap die ik zet. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en in de nacht. Baad mij in licht en liefde. Help mij om mijn ware potentie te bereiken en mijn dromen in vervulling te laten gaan. Geef mij de kracht en de moed om de juiste stappen te zetten richting mijn dromen. Dank je wel Engelen dat jullie hier aanwezig zijn. Ik open mijn hart en mijn huis voor jullie in liefde!”

4. VASTHOUDEN: HOUD CONTACT.

Vraag tenslotte aan de engelen of ze je de komende dagen een 'teken' willen geven dat ze bij je zijn! Je kunt zelf een teken afspreken of het open laten. De kaars mag je de komende drie dagen aan laten gedurende de dag, natuurlijk alleen als je thuis bent! Een fijne herinnering dat de engelen bij je zijn en dan zien we elkaar tijdens de Masterclass weer terug.

Liefs Nina & Claire